

İman Kavramı Modernist Aklı Dışlar

Prof. Dr.-Ing. Şenel ERGİN

Başlıkta bir tuhaflık olduğunu sezinediniz umarım..

Yazıya başlarken ilk attığım başlık “İman Kavramı Aklı Dışlar” idi ama.. bana da bu yetersiz geldi, çünkü bu yazıda söylemeyi düşündüğüm şeyi tam ifade edemeyecekti.

Şimdi akıl söz konusu olduğunda ortada birbirine alternatif iki “akıl” var gibi duruyor.. tuhaflık bunda..

Yani ortada yanlış bir şey yok.. biraz tuhaf o kadar.

Yaşı yaşıma yakın olanlar çok iyi hatırlarlar. Bizler Maarifin okullarında doğrunun “tek” olduğunu öğrenmiştik. Sonra maddenin parçalanamayan en küçük biriminin “atom” olduğunu.. Atom parçalanabiliyormuş.. “En hakiki mürşit” olan bilim, parçalanıyor deyince inandık.. Bilim ancak bilebildi.. biz de inandık. Artık “kelebek etkisi” falan türünden gerçeklikler bize inandırıcı geliyor.

Doğrunun “tek” olduğu konusu biraz daha inatçıydı ama.. sonuçta o da dayanamadı. Ülkemizde doksanlı yıllardan bu yana kademeli olarak doğrunun da “tek” olmadığına inanmış durumda yaşayıp gidiyoruz.

Geçenlerde izlediğim dizide¹ şöyle bir cümle duydum, “son altmış yıldır bu dünyada kimin yaşayıp kimin öleceğine Almanlar karar vermiyor. ABD deseydin o başkaydı..” Bu cümle beni, çok düşündürüyor. Öncelikle “son altmış yıldır” kaydı.. yani karar veren değişebiliyor. Sonra.. bu nasıl başarılabilir ki..

Uluslararası arenada suç kapsamı dışında kalarak bu nasıl başarılabilir ki.. Ancak, herkesin koşulsuz kabul ettiği bir “doğru” üzerinden seyrederse olur: Modernist Bilimin güdümündeki uluslararası Ekonomi ve buna bağlanan uluslararası Siyaset ve bu sayılanların hizmetine koşulan endüstriyalist Sosyal Bilimler, elbette endüstriyel Tıp ve Ahlâkı olmayan uluslararası organ ve kemik ticareti.. ve düzen silsilesini yaşatabilmek için kendilerine bağladıkları ve beslendikleri Temel Bilimler. Yani dünyayı avucunun içine almış İdeolojinin, içine gömülmüş BİLİM – Modernist Bilim. Geçerli akıl da bu bilimin aklı. Bunun üzerinde seyrederse olur.

İşte bu “akıl”, benim murat ettiğim şeyi anlatacak kadar güçlü değil..

¹ TRT 1 de “Böyle Bitmesin” dizisinin, ilk yedi bölümünden birinde. Geriye dönüp izleyerek, bölüm sayısını söylemeyi isterdim; zamanım olsaydı.

Peki.. yukarıdaki başlık neden tuhaf geliyor.. Söylediğim gibi, aklın alternatifinin ortaya konmasından.. Çünkü çok uzun yıllar aklın tek olduğuna, bunun da Modernist Bilim'in vaaz ettiği akıl olduğuna inanmıştık; bu akıl "gerektiğinde" kendini düzeltebiliyordu, önce doğrunun "tek" olmadığını söyledi. Bunu, Modernist Bilim'in gerçekliği açıklamaya "yeterli olmadığı" izledi. Önce söylediğini sonra yanlışlayabiliyordu ama.. bu ayrıcalığı da sadece kendi egemenlik alanında tutuyordu. Yani "akıl" hâlâ "tek"ti. "Modernist Akıl" denmesine gerek yoktu. O AKILDı.

Şimdi başlıkta "İman Kavramı Modernist Akılı Dışlar" başlığı okununca, akıl sorar: başka akıl da mı var.² İşte tuhaf olan bu durum..

Şimdi çok açık ve çok net söylüyorum:

1. Modernist Akıl ile iman kavramı idrak edilemez. Bu akıl sadece Materyalist Felsefenin egemen olduğu alanda geçerli ve işlevsel olabilen bir akıl türüdür.
2. İman kavramı tam idrak edilemezse, İSLÂM'ın ne olduğu anlatılamaz ve kavranamaz.
3. Herhangi bir şey, olay ya da olgu, anlaşılmasın da yok varsayılmaz. Çünkü bunu da Modernist Akıl kabul etmez.

Yani.. AKIL'ları birbirine karıştırarak düşünceleri düğümlenmek sorunu çözmiyor.. Kolay gelsin..

² Sık sık değindiğim "Emperyalist Siyonist Akıl", kendi başına bir akıl türü değil; Siyonizm'in / İdeoloji'nin sınırlarını ve içeriğini ve düzeneğini belirlediği bir düşünce formudur ve Modernist Akıl çerçevesinde işlevseldir. Çünkü bağlı olduğu temel paradigma Modernist Aklın da bağlı olduğu Materyalist Felsefedir.