

Yarını Olmayan Bir Gün Tasavvuru

Prof. Dr.-Ing. Şenel ERGİN

Yarını Olmayan O Gün mutlaka gelecek..

“Her şey bitmek üzere başlar”, bu hüsn-i güzâf, yani “felsefe yapmak” değil.. Allah’ın kurduğu sistem işlerliğinin reel gerçeği..

Erteleyemeyeceğimiz, görmezden gelemeyeceğimiz, sanırım hazırlıksız yakalanmaktan da pek hoşlanmayacağımız o gün mutlaka gelecek..

Belki.. ardımızdan başkalarının eline geçmesini istemeyeceğimiz.. ya da ortalıklarda kalakalıp değerine uygun devredileceğinden emin olmadığımız “şey”lerimiz olabilir.. İlkini imha etmek, ötekileri kendi elimizle değer olana - sahiplenecek olana vermek isteyebiliriz..

Hoşlanmadığımız geçmiş “yok etmek” isteyebiliriz.. çünkü nefsimiz – benliğimiz bunu ister.. çünkü bu dünyada ardımızda ne bıraktığımız konusu nefsimiz için önemlidir; bizden “iyi” söz edilmesini isteriz, pardon “biz” değil, nefsimiz ister.. Ne de olsa bu dünyada yaşamakta iken o ne derse, o olmuştur.

Kötülüğe meyledenler insana dostça yaklaşır. Nefse hoşlanacağı şeyi söyler; nefsimizin hoşlanacağı şeyi isteriz.. İstedik.. Bana da çalıştığım yerin özelliği nedeniyle Mason Meslektaşlarım olarak yanaştılar. Yumuşak yüzleriyle, gülümseyerek konuştular, ne yaparsam neye ve nerelere ulaşabileceğimi anlattılar. İçlerinden biri, Dekan ve Bölüm Meslektaşı olarak daha da gayretliydi. Dekanlık odasında, beni ağırladı.. nasıl bir insan olduğumu bana anlattı.. takdir ettiğini söyledi.. ama.. fazla ileri gitmenin de iyi olmayacağını anlatmaya çalıştı.. insanlar beni sevmez ve benden uzaklaşırlarmış.. emekli olup ayrıldığımızda.. arkamızdan “iyi” anılmak istemez miymişiz..

Gülümseyerek dinledim. Bu konuşmanın nedeni, bu sitede yayına verdiğim, ancak tamamını henüz yükleyemediğim eleştiri yazılarımdı. Saygı değer Mason Meslektaşlarım bu yazılardan korktukları kadar hiçbir şeyden korkmadılar.. Cinsel taciz – tecavüz soruşturmaları bile üzerlerinde bu kadar etkili olmadı..

Gülümseyerek dinledim ve “ben de ardımdan beni ‘iyi’ anınlarda diye bunu yapıyorum” dedim; “Çünkü burası üniversite, ben de bilim adamıyım ve yanlış yapıyor; uyarı görevim var..” Görüşme bitti.

Ama.. iş ve özel alanlarımızda, çekmecelerimizin temizlenmeye gereksinimi olabilir.. yok etmemiz gereken şeyler.. olmadı..’ya dönüştürebileceğimiz şeyler bulabiliriz. Bizi “iyi” anmasalar bile “kötü” anmalarına engel olabileceğimiz şeyler yapılabilir.

Çekmecelerin temizlenmesi gerekiyor.. Henüz yaşarken bunu yapmamız gerekiyor.. Çünkü yarını olmayan o gün mutlaka gelecek..

Allah'ı ve Resûlu Hz. Muhammed Mustafa'yı (s.a.v.) bilmek istemeyebiliriz.. Kur'an'la da ilgilenmeyebiliriz. **“Bana döndürüleceksiniz” Âyetlerini** duymamış da olabiliriz.. Ancak “yarını olmayan bir gün”ün geleceğini biliriz.. Bizleri bırakıp giden sevdiklerimizden - yakınlarımızdan biliriz. “O günü” birinin bizlere söylemesi gerekmiyor. Ve “o gün”ün, gün – ay – yıl sayısına itibar etmediğini de biliriz.

İşte.. verilen her günü yaşarken, Allah'ın rızasını kazanmak için yapabileceğimiz şeylerden biri şu olabilir: Günü “borçsuz kapatmak”; sabırla arkamıza dönerek ağır ağır birikmiş olan çöpümüzü temizlemek..

Gün nasıl “borçsuz kapatılır” diye sormayın.. sadece kalbinize dönün.. o Size söyleyecektir. Kalbiniz Size çok daha fazlasını da söyleyecektir..

Eğer “günü borçsuz kapatmak” ile ilgilenirseniz.. “Yarını Olmayan O Gün”e de hazırlanmaya başladığımız demektir.