

## **Kavramlarla Yürütülen Savaş**

**Prof. Dr.-Ing. Şenel ERGİN**

Batı dünyası kavramlarla düşünmeye, kavramlarla konuşmaya ve de kavramlarla savaşımaya alışkın. Buna eğitimli bir beyin algısı – bu algı üzerinden dünyayı / varlığı kavrama alışkanlığı var.

Doğu dünyası buna alışkın değil, Doğu Dünyası sözle var olan bir dünya, “söz” her şey anlamında; varlığın kendisi, şeref - namus, ölümüne dostluk - arkadaşlık, vatan - millet sevgisi ve her şeyden önce de yükümlülük. Ancak yirminci yüzyılın başından bu yana egemen Siyonist Dünya'nın tasallutu altında kalan 20. Yüzyıl neslinin “söz”ün anlamını kavrama yetisi silindi. “Söz”ün (imanın) gücü tükenince.. yazı da (akıl da) yoksa.. ortada gerçek bir düşkünlük var demektir.

Günümüz itibariyle, Batı (halk – toplum bağlamında) muhatabının tavırlarına, konuşmasına bakmaz; öncelikle yazılı metinlerine bakar. Doğu'nun yaptığı ise bunun tam zıttıdır. Bundan ötürü, Batılılar yazılı iletişim toplumu, Doğulular da sözlü iletişim toplumdur, denirse kabaca reel durum tanımlanmış olur.

İslâm Âlemi'nde dile getirmekte zorlandığımız perişan ümmet görüntülerinin önemli bir nedeni, “Söz”ün Siyonist Siyasetin türedi kavramları karşısında, onların anladığı dilden savunulamamasıdır.

İman sahibi Müslüman kimliğinin yerini, görünüşte Müslüman kimliğine bırakmasının nedeni budur.

Mekke'nin, Medine'nin “Söz”e uyumlu gelişerek kazanacağı kentsel görünüm yerine, Emperyalist Siyonist Sermayenin keyfine, kent anlayışına teslim edilmesinin nedeni budur.. Mekke ve Medine'nin bugünkü görünümü İslâm'a / “Söz”e yapılmış bir zulümdür.

Siyonist Aklın “ekonomi” anlayışı, “Söz”ün gücünü bastırdı. Günümüz Dünyası'nın öncelikli gücü EKONOMİ'dir. Bu Türkiye'nin Ekonomi Bakanı'na göre de böyledir ve muhtemelen kendi görüşünü değil, dünyanın ekonomi anlayışını hatırlatmaktadır.

Ancak bu ekonomi “Söz”ün vazettiği ekonomi değil.. Emperyalist-Siyonist Aklın felsefe ve siyaset kavramlarına karşı, Doğu'nun “Söz” anlayışı ve praksişi yetersiz kalmakta.. Bu murdar aklın, Mekke ve Medine'yi egemenliği altında tutan Suudi Arabistan Uluları'nı tasallut altına alarak podyumdaki başaktörün pençelerine bırakmasının nedeni de budur..

İslâm'ın / “Söz”ün altında örgütlenen 57 Ülkenin ve iki milyara yaklaşan İslâm Ümmeti'nin basiretsiz varlığının da nedeni budur.. Sadece ağırlıklı olarak “sözlü iletişim toplumu” olmalarıdır. Ve bu söylenenler yeni bir şey değil; pek çoğumuz bunları biliyor.

Kavramlarla yaşamayı düşünmeyi konuşmayı ve savaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Yazı yazmayı, yazmak üzere düşünmeyi, nefsi saha kenarına alarak akılla savaşmayı ve akıl gücüyle haksız olan akli paralize edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Buna toplum olarak gücümüz yeter ve Önden Yürüyenler'in tükenmesi olasılığını da ortadan kaldırarak, Onlara destek olabiliriz.

Yeni nesil gençlik kavramlarla yaşamasını başarabilirse Kur'an doğru anlaşılır, O'nun Sosyoloji anlayışı da, Varlık Felsefesi anlayışı da, Siyaset Felsefesi anlayışı da ayan beyan ortaya çıkar. Ve bizler iman sahibi Müslümanlar olarak, Siyonist aklın bize dayattığı kavramlarla yaşamayı bırakırız.

Kim bilir belki, dünyanın önde gelen gücü yerine konan bu Emperyalist-Siyonist Ekonomi'yi de..

Medeniyet yaratan bir toplum olduğumuz cümlesini sık duyuyor olmalısınız.. Bu Medeniyet hangi mental yapının kavramlarıyla kuruldu.. hiç düşündük mü.. Bu mental yapı hangi temele oturmaktadır.. En asal, dolayısıyla temelde bulunan, kültür yapıcı kurum olarak İslâm'ın/Din'in konumu dedir, biliyor muyuz.

İslâm İşbirliği Teşkilatına üye 57 Ülkenin dünya haritası üzerindeki konumuna baktığımızda<sup>1</sup>, ağırlıklı olarak Önasya ve Doğu'su, Suudi Yarımadası ve Kuzey Afrika bölgelerindeki

---

<sup>1</sup> İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye Ülkeler

<http://www.islamveihsan.com/islam-isbirligi-teskilati-nedir-islam-isbirligi-teskilatina-uye-ulkeler.html> erişim:

15.10.2018



kesintisiz İslâmi yerleşimi görürüz. Bu bölgeler, insan varlığının yeryüzünde ilk görüldüğü, somut - işlevsel ilk bilgilerin üretildiği, ilk kentlerin doğduğu, insanlar arası etkileşimde ilk yasaların, ahlâk ilkelerinin yürürlüğe konduğu kara parçalarıdır. Alanın ortasında da dünyanın merkezi olan Mekke kenti ve Kâbe durur; Allah Peygamberlerinin tümünü bu bölgede yeryüzüne indirmiştir ve bu bölgede kalarak “Hak Din” mertebesine ulaşan İslâm da buradan dünyaya yayılan evrensel Nizamdır/Kanundur/Dindir.

Dünyanın geri kalan ülkelerinin, özellikle de büyük olanlarının gözlerini, akıllarını bu bölgeden bir türlü alamamalarının nedeni üzerinde hiç düşündünüz mü..

Bunun nedeni, Dünya yaratıldığı ve ilk insanın yeryüzüne indirildiği (yaratılış ya da evrim kuramına göre olsun, sonuç değişmez) andan günümüze edinilen ve kayıt altına alınan deneyimler, şimdi bizlerin beyinlerimizde “altbeyin bilgisi” dediğimiz enerji/bilgi bölgesini oluşturur ki, o övündüğümüz korteks bölgesini, yani modern aklımızı kabul etmeyi istemeyeceğimiz yoğunlukta etkisi altında tutar. Bunu biliyor muyuz. Batılı emperyalistlerin bölgemize yapışıp kalmalarının nedeni bu olabilir mi..

Zira iki paragraf üste yazılanlar onlar için de geçerlidir. Dünyanın merkezinden ayrılamazlar.. ama değerlerini de kabul edemezler.. Yani akıl ve ruh birbiriyle çarpışmaktadır. Aynı bizler, biz Müslümanlarda olduğu gibi.

Eğer, Allah’ın lûtfu olan irademin bana verdiği güçle seçimimi yapar ve istediğimi beynime söyleyebilir ne beklediğimi bildirebilirim, aklım da altbeynimden beslenen ruhuma dönerek “iyi, doğru ve güzel olan adına” yapılabileceklerin neler olduğunu sorabilirsem.. beyin gücümüz ile ruh gücümüzü bir kılabilirsek.. kavramlarla yürütülen savaşı da kazanabiliriz. Aklımız ile kalbimizi birbirinden ayırarak ve onları böylece yetersiz/güçsüz bırakarak akli zora koşmazsak, kazanabiliriz.