

Dünyanın Bekçi Köpekleri – ABD’yi İşgal Eden Siyonist Yahudiler

Prof. Dr.-Ing. Şenel ERGİN

İnsan aklından bağımsız kalarak, köpeğin “bekçi” olma niteliği, “değeri kendinde olan” bir nitelik olarak değerlendirilebilir mi..

Canlılığın bir ifadesi olan beslenme zincirinde memeli hayvan basamağında konumlanan insan cinsinde olduğu gibi, “köpek” cinsi de gelişime - dönüşüme açık potansiyel ile yaratılmış bir canlı grubudur. İnsan, Allah’ın bir ihsanı olarak kendisine verilen beyin işlevleri üzerinden, köpeklerin gizil/potansiyel güçlerini, örneğin “bekçi”, “engelli”, “narkotik”, “yaşlıya refakatçi” ya da sıradan “evcil - süs” köpeğine geliştirebilir. Aslında bu durum, Allah’ın kendi yarattığı canlıda, en mükemmel varlık olarak yarattığı insanı vesile kılarak, “terbiye etme” gücünün tecellisidir.

Şimdi tam burada sormak istiyorum: ABD pasaportu taşıyan, dünyada fesat çıkarmayı yaşam felsefesi bellemiş Siyonizm’in hizmetinde olan Yahudilere “dünyanın sözde bekçi köpeği” olma iznini **kim** verdi..

Dünyada yaratılmışlardan bir yaratılmış olarak, Kur’an’da böyle bir yetki tanımını görmüyorum. Kaldı ki, çok açık ayetlerle Yaradan, “sirat-i mustakim” yönünü terk etmiş Yahudiler’i, rahman ve rahim sıfatları bağlamında beyan ettiği bağışlama kapsamının dışında bıraktığını söylemektedir. Onlar Allah nezdinde bağışlanması söz konusu olmayan “en büyük suçu”, şirk suçunu işlemişlerdir; bugün de hâlâ kendinden menkul kararlarıyla, yaratılmış kullar içinde “en makbul kul” oldukları zannıyla dünyaya bekçi köpeği olma görevini vehmetmeyi sürdürürler. Nihai amaçları da hükümler olacakları bir “dünya devleti” kurmaktır.

Bu gün, 12.02.2019, sabah kahvaltısı sırasında izlediğim TV haberlerinde aşağıda verilen sözleri dinledim: **ABD Başkanı Donald Trump**, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik olarak,

"İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor."¹

ifadesini kullanmış. **Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton** da,

"Kutlayacak çok fazla yıl dönümünüzün kaldığını sanmıyorum"

¹ <https://www.cnnturk.com> > Dünya, ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Rejim 40 yıllık bir başarısızlık üretti, erişim: 12.02.2019

demiş.

Gülümsemesi gereken bir zihin sersemliği ama.. birikim var, insanı sinirlendiriyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, elbette, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik suçlamalarına yanıt verecekti.. vermiş.

**"İranlıların asla teslimiyete dönmeyeceğini kabulde,
ABD politikasını gerçeğe uyarlamada,
İran'ı kan ve servet yoluyla istikrarsızlaştırmada 40 yıllık başarısızlık.**

Donald Trump'ın, 40 yıllık yanlış seçimlerden sonra ABD'nin başarısız politikalarını gözden geçirme zamanı geldi."² demiş.

Eskiden insanlar yüz yüze sözle birbirlerine “dalarlardı”. Şimdi bu iş Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda görülüyor. Sesin yayılma hızı belki aynı ama.. haberin yayılma kapsamı olağanüstü geniş; bana bile ulaştı.

Ayrıca öncelikle bir sahip olunma ya da bir şey için görevlendirilmiş olma durumu, “Bekçi” olma niteliğini önceler. Yani “bekçiler” genelde irade sahibi karar vericiler değildir. Sonuçta bekçinin değerini, doğrudan sahibinin niteliği belirler. Yani bekçi köpekleri hizmete adanmış, değerini nispet edildiği kişiden veya şeyden alan varlıklardır. Yani karşıda akıl sahibi “özgür” bir insan yok.

İşlevde olan nefis ve hayvanî fizikî güç ve bunların kullanıma aldığı maddi – mekanik – elektronik araçlara karşı insan aklını kullanmak zorundadır; aksi halde yara alması çok muhtemel bir mümkün olarak yaşamını da tehdit eder.

ABD Siyonistleri, **Venezuela** ile işlerini bitirsinler, sonra ele alacakları işi dünyaya duyuruyorlar. İran bizim komşumuz ve Allah'a çok şükür, Millet ve Yönetim olarak aklımız başımızda..

Asal işlevi dünyada fesat çıkarmak olan, “evrensel akıl” olduğunu da kendine vehmeden Siyonist aklın, tarihte olmadığı kadar Beyaz Saray'a çöktüğünü düşünüyorum. Bunların sözcülüğünü yapan Saray Efendisi de gözüme sevimsiz bir buldok köpeği gibi görünüyor. Allah hepimizi korusun.

Bu günden bir gün önce de, insanî niteliklerinin yanında düşünceleri ve yaptığı iş benim nazarımda değerli olan bir yakınımla sohbet ediyordum. Kendisi, Gülen'in peşine takılmış ve kendilerine “**altın nesil**” denen insan topluluğunun kamu ve iş alanındaki çalışma ahlâkından - niteliğinden söz ederek, mealen “Bunlar da gittiler, bir vaizin peşine takılarak, kendilerini heba ettiler” dedi. Kendisini dinlerken, bir yanımla hak da veriyordum. Durumu bu kadar net değerlendiremesem de, dindar görünümlü olanlar arasında, alt yapısı güçlü olan, çok rahat sohbet edebildiğim, modern bir eğitime ve donanıma sahip ama din konularında da

² <https://www.ntv.com.tr> > Dünya Haberleri, **Trump'tan İran açıklaması | NTV, erişim: 12.02.2019**

terminolojisiyle, konu derinliđi ile geniş kapsamlı bilgileriyle varlık gösterebilen bu kişilere rastladığımda, memnun olduğumu anımsıyorum. Bunlar sadece din alanında değil, edebiyat, kültürel - sosyal yaşam ve siyaset alanlarında da eğitilmiş insanlar izlenimini bırakıyorlardı. Ortak kanımız, gerçekten bu altın nesli Türkiye görünüşte kaybetmişti.

Bir süredir aklım bu son cümleye takılmış durumda düşünüyorum. Gerçekten, “bu altın nesli Türkiye kaybetti” cümlesi doğru olabilir mi..

Çünkü bu altın neslin, ABD pasaportlu Siyonist Yahudiler’e sığınan ve son gelişmelerin ardından bile, sığındığı insanlara dönüp “size hâlâ yardım edebilirim” diyen bir sahibi var.

Yani kendisine sahip olamayan bir nesil, bu “altın nesil”.

Yani İslâm’a ihanet eden, ruhunu Siyonizm’in hizmetine veren sıradan bir vaizi sahip bellemiş, “adanmış köpek sürüsü”, bu “altın nesil”.

Yani Ülke’nin/Müslüman Türkiye’nin kendi polisiyle, ordusuyla, hukuk sistemiyle ürpermeden insanın canına kastedebilecek kadar ruhsuzlaşmış “adanmış köpek sürüsü”, bu “altın nesil”.

Zahiren kullanım değerine sahip olan ama özünde serpilip-geliştiđi kültür havzası için değersiz “adanmış köpek sürüsü”, bu “altın nesil”.

Bu nesil nasıl bir “altın” olabilir ki.. Yahudi Ajansı için belki. Müslüman Türkiye için kesinlikle değil..

Özetle, Ülkeler için köpek sürüsünün ne “bekçi” olanının ne de “adanmış” olanının anlamı olabilir; sadece sizin benim değerli zamanımız tüketilir o kadar.

Umarım ve dilerim eğitilmiş beyinlerin eğitilme sürecinden sorumlu Anayasal Kamu Kurumları bu yazının ne söylemek istediđini kavrar; 1960 İhtilâlinde bu yana, Kurumlara musallat olan Siyonist Aklı önemser, Masonik ilişkilermiş, Şarkiyatçılıkmiş, Tarihselcilikmiş, İslâm ve Kur’an söz konusu olduğunda işe yaramaz bu gibi zihinsel varoluşların ciddi tehlikelerini görür ve buna karşı durabilecek nitelikli ve özenli eğitim olanaklarının yerleşmesine Ülke çapında katkı sağlar; din görevlilerini de iyi eğitir. Malum, sadece artan görevli sayısı ile sorunlar çözülemez.